

## Adem in, adem uit

### Genesis 2

*<sup>7</sup>Toen maakte de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.*

Vorige week hebben we het Pinksteren gevierd. Voor veel mensen is dit een wat moeilijker feest om te begrijpen. Het valt eigenlijk alleen goed te begrijpen als je begrijpt dat God, drie-enig is. Het christendom, dat weet je waarschijnlijk, wordt onder de monotheïstische godsdiensten gegroepeerd, samen met het Jodendom en de Islam. Je hebt ook poly-theïstische religies, Hindoeïsme, Boeddhisme, waarin men in meerdere goden gelooft. De oude Grieken geloofden bijvoorbeeld onder andere in Zeus, Apollos, Poseidon, Artemis enz. En elke God had haar eigen aandachtsgebied.

Het christendom heeft echter iets bijzonders. Iets wat uniek is en wat ons onderscheid van elke andere godsdienst of religie.

Wij geloven in de eenheid van Vader, Zoon en Geest.

Alle drie, Vader, Zoon en Geest zijn God, zijn ze een eigen persoon, in die zin zou je het christendom polytheïstisch kunnen noemen.

Maar het christendom wordt monotheïstisch genoemd omdat Vader, Zoon en Geest een onverbreekelijke eenheid vormen.



Dit plaatje heeft mij enorm geholpen. Het is een schematische voorstelling. Wat je kunt zien is dat de eenheid bestaat dankzij de verbindingen (pijltjes). En die verbindingen bestaan dankzij de liefde: de keuze van alle drie om elkaar te dienen en nooit los te laten.

Daarom is het wezen van God liefde. De kern van wie God is, is liefde. Johannes zegt het in zijn eerste brief als volgt:

### 1 Johannes 4

*<sup>7</sup>Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. <sup>8</sup>Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.*

*<sup>9</sup>En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. <sup>10</sup>Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.*

In deze verzen zien we kern van wie God is en ook de kern van zijn Plan.

God is liefde  
Gods Plan is dat wij God kennen en elkaar liefhebben.  
Gods Plan is leven

God bewijst dat Hij liefde is doordat: *'God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.'*

De komst van Jezus naar de aarde (Kerst), zijn sterven, zijn opstanding (Pasen) is een bewijs van Gods liefde voor ons. God, de schepper, laat zijn schepping niet in de steek...want God is liefde!

En nu de Heilige Geest...

### Johannes 20

*<sup>19</sup>Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie!' <sup>20</sup>Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. <sup>21</sup>Nog eens zei Jezus: 'Vrede zij met jullie!*

*Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.' <sup>22</sup>Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. <sup>23</sup>Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'*

Dan volgt Hemelvaart. Jezus gaat, in een mensenlichaam, terug naar de Vader. Maar voor Hij de aarde verlaat blaast Hij over zijn leerlingen: *'ontvang de heilige Geest'*.

In Genesis 2 lezen we dat God de levensadem in de neus van de mens geblazen heeft. Jezus doet hier iets wat daar aan doet denken. Hij blaast over zijn leerlingen...*'ontvang de heilige Geest'*.



Het tijdperk van Jezus op aarde is voorbij, Hij gaat terug naar de Vader. Er breekt een nieuw tijdperk aan: het tijdperk van de Heilige Geest. *God laat zijn leerlingen niet als wezen achter (Joh. 14:18).*

En dan op de Pinksterdag gaat de kurk van de fles.

### Handelingen 2

*<sup>16</sup>Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:*

*<sup>17</sup>'Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen.'*

Gods Geest is uitgegoten over al wat leeft. Dat betekent...Gods Geest is vandaag in ons midden. Hij leeft in jouw en in mijn hart. God is altijd dichtbij.

Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest is een heel belangrijke en noodzakelijke gebeurtenis in Gods Plan.

Als dat niet gebeurd was, dan stonden wij er weer alleen voor. Jezus had dan wel redding gebracht. Maar God zou, na Hemelvaart, toch weer ver weg zijn. Dat is het briljante van Pinksteren. God is dichtbij, altijd! *Gods Geest is uitgegoten over al wat leeft!!*

Hij is zo dichtbij als de lucht die we inademen.  
*Adem in, adem uit...* Hij blaast ook over ons. *'Ontvang de Heilige Geest'*.

We zijn ons daar niet altijd bewust van.  
Ik hoop dat vandaag en überhaupt de zondagse diensten, een moment van verfrissing voor je zijn. Een moment van ontmoeting met God. Een ervaring met de levende God. Dat is het mooie van een samenkomst zoals deze, je kunt als het ware meeliften op de aanwezigheid van God, meeliften op het geloof van je broers en zussen. Je laten meenemen door de praisegroep in aanbidding.

We hebben aanrakingen van Gods Geest nodig. We hebben ervaringen met God nodig, om zeker te weten dat God dichtbij is, ALTIJD. Want ook morgen en overmorgen is God dichtbij. Gods Geest woont in je. We mogen leren luisteren naar de zachte fluistering van zijn stem. Nadat Jezus over zijn leerlingen 'geblazen' had gaf hen een opdracht:

Johannes 20

*<sup>21</sup>Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.*

We hebben een opdracht. Een opdracht van 'verbinden' en 'herstellen'.

Johannes 20

*<sup>23</sup>Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven (vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven).*

Het is duidelijk wat onze opdracht is: vergeven!!

In het Onze Vader bidden we:

Matteus 6:12

*'Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.'*

De genade die we van God ontvangen, mogen we doorgeven. De Heilige Geest helpt ons hierbij. Onze eigen kracht is beperkt, de kracht van de Heilige Geest is altijd toereikend. Als we 'vol zijn van de Heilige Geest' is daar ook de liefde en compassie voor de mensen om ons heen. Het eerste wat gebeurde na de Pinksterdag was dat zich een gemeenschap vormde. Een gevolg van 'vervuld zijn' is altijd verbinding en relatie. Er is enthousiasme en energie.

*We hebben het nodig om 'vervuld te zijn' van de Heilige Geest. Als je verlangd naar een ontmoeting met God, naar vol zijn van de Heilige Geest, dan nodig ik je uit om samen met de praisegroep de Heer te aanbidden. Laat je aanraken en verfrissen door de Heilige Geest.*

Gods Geest woont in je.  
*Adem in, adem uit!*

AMEN